



Efwä Lönnquist flyttade i höstas permanent till släktgården i Liared. I samband med flytten fick hon reda på att Lindbo Textil skulle stänga. Allt gick snabbt när hon bestämde sig för att köpa de textilier som fanns kvar och öppna butiken på nytt i Liared.

FOTO: PERNILLA RUDENWALL

Lindbo Textil har flyttat till Liared – öppnar på lördag

■ Kärleken till tyg och sömnad samt kopplingar till trakten var faktorerna som ledde till att Efwä Lönnquist nu ska öppna butik i Liared.

LIARED. I den gamla Ica-affären i Liared där även tisdagscaféet Byträffen huserat blir det nyöppning för Lindbo Textil på lördag. Sybutiken som tidigare låg i Topeco-huset i Ulricehamn skulle stänga när Efwä Lönnquist kontaktade den tidigare ägaren för att höra om hon kunde köpa lagret.

– Vi hade bestämt oss att flytta tillbaka till Sverige permanent när en sjukompis frågade om jag ville följa med till Lindbos utförsäljning för att köpa tyger. Jag hade redan haft tankar på att starta upp sykurser i Sverige och jag började fundera – skulle jag kunna köpa affären?

Beslutet att flytta tillbaka till Sverige kom inte i handvändning berättar Efwä och hennes man Sven Lönnquist som hjäl-

”Jag tror att folk som är intresserade av tyger och att sy är beredda att åka en bit.”

Efwä Lönnquist
öppnar Lindbo Textil i Liared

per till i kulisserna med att ställa i ordning affären. I elva år har de bott i staden Arles i södra Frankrike dit de flyttade efter då Sven skulle gå i pension.

– Vi trivdes jättebra i Arles, men efter att vi hade pratat om det under några år så kändes det nu rätt att ha flyttat tillbaka. Under en tidsperiod fick jag flera barnbarn och det är klart att även det lockar.

Efwäs pappas släkt kommer från Liared och

det är släktgården fem kilometer från butiken som paret Lönnquist nu permanent flyttat in i.

– Jag tror att pappa hade tyckt att det var roligt att jag gör detta och öppnar butiken just här, han var också lite av en entreprenör.

Efwä hoppas att butiken kommer att bli en träffpunkt och förutom att ha öppet torsdag-lördag har hon planer på att ordna sykurser, Sy-Lan (där intresserade träffas och arbetar på sina sy-projekt tillsammans) och speci-alevent som tjejkvällar. Hon har även en webbshop på gång.

Att Efwä går emot trenden och satsar på en verksamhet på landsbygden är något hon har funderat på.

– Jag tror att folk som är intresserade av tyger och



När Efwä Lönnquist köpte upp tyglagret av Lindbo Textils tidigare ägaren visste hon inte hur mycket som fanns i lagren. ”Nu står 13-20 pallar här i butiken och vi har 15 pallar hemma. Jag kommer inte behöva köpa nya tyger på ett tag” säger hon.

att sy är beredda att åka en bit. Det finns få fysiska butiker kvar i närområdet och Lindbo Textil är ett välkänt namn.

Hon tillägger:

– Sedan är jag en optimist och tänker att jag får se till att hålla ner kostna-

derna. Jag kommer att få hjälp att skapa en webbsida och har erfarenhet av att använda sociala medier för att nå ut till min målgrupp, säger hon.

Invigning av Lindbo Textil i Liared sker på lördag, klockan 10-14.



TEXT
LOVISA HANSSON
lovisa.hansson
@ut.se
0321-262 02



FOTO
PERNILLA RUDENWALL
pernilla.rudenwall
@ut.se
0321-262 13